

***'Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.' 1Corinthiërs 1:31***

*Grote God en liefdevolle Vader, hoe dikwijls heb ik niet hoog opgegeven van mij zelf. Hoe dikwijls waren mijn gedachten niet ijdel en voelde ik me beter of meer dan anderen. Hoe dwaas was dat alles, bewaar me voor dergelijke hoogmoed die volstrekt ongepast is en leer mij nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Ik wil oprecht een volgeling zijn van Uw Zoon en het is in Hem dat ik wil roemen. Want alles wat ik ben en alles wat ik heb ben ik en heb ik van Hem. In Zijn naam bid ik, laat me een waardig volgeling zijn van Uw Zoon. Amen.*